

## ORDFÖRANDE HAR ORDET

Oh boy! Vilket vackert väder, solen skiner... Salta stänk, fick vi inte på oss. Det var nämligen en riktigt skön sommarhelg vi bjöds på i Grundsund. Vi som var med på den hemliga resan fick verkligen med oss ett minne för livet.



Dragspel och champagne med dans nere vid bryggan, kvällen laddad med underbar musik, god mat och en och annan öl. Kvällen kryddades med Birgitta, Anders och Peter från Grundsund som spelade gitarr, fiol och ståbas.

**Tack ni alla** som ställt upp och gjort denna resa möjlig.

I styrelsen har vi pratat om ett eventuellt evenemang i Stenhammarsalen under våren. Det har inte gått att få ihop en projektgrupp vilket innebär att något evenemang inte blir av under 2006.

Vi får kanske inse att hålla ett stort evenemang varje år blir för mycket för oss. Det kanske räcker med att vi har festivalen vart annat år och däremellan lägger in och arrangerar medlemsresor, mindre konserter etc. Vad tycker ni?

Väl mött på nästa medlemsmöte.  
Lennie

**Manusstopp till nästa Ukuleleblad är  
den 3 nov**

### Anstormning av elever till höstens nybörjarkurser...

Det är inte klokt – jag har fått fyra nybörjargrupper med sammanlagt 46 elever! Många har förstås blivit inspirerade/smittade av UkuleleFestivalen – men också av er, medlemmar i klubben (Tack!).

Tyvär är det en del av mina fortsättningsgrupper som fått maka på sig (Det är svårt säga nej till förväntansfulla nybörjarelever...). Jag ska i stället försöka ordna någon intensivkurs (lördag eller söndag i november).

### Vill du bli ukulelelärare i vår?

Jag behöver hjälp att ta hand om nybörjare i vår! Därför ordnar vi en *ledarutbildning* i mitten av januari 2006. Är du intresserad – ta kontakt med mig eller Vuxenskolan (Bengt Witte).

*Nimrod*

### Adress

Ukuleleklubben c/o  
Britt-Marie Jendeby  
Bergkristallgatan 4  
426 51 Västra Frölunda

### Postgiro:

43 832 41-9

### Hemsida:

www.ukulele.nu  
Red.: Christer Andersson  
christer@ukulele.nu

### E-post

info@ukulele.nu

### Fröken Ukke

031-774 21 30

### Styrelsen 2005

Ordf: Lennie Zärholm  
0703 - 58 45 82  
Kassör: Britt-Marie Jendeby  
031 - 49 25 35  
Sekr: Margareta Svensson  
Ledamot: Christer Andersson  
Ledamot: Ulf Leyman  
Suppleant: Carina Ång

### Klubbens ambassadör

Nimrod de Broen  
Tel: 031 13 96 88  
nimrodmusik@telia.com

### Studieombud

Christel Berver  
031-55 14 05

### Medlemskap

220:-/år (junior 110:-)

### Ukulelebladet

Utkommer 6 nummer/år  
Redaktör: Ulf Leyman  
ulf@ewaleyman.com  
031-51 60 53

# MEDLEMSTIDNINGEN

Oktober 2005 årg 9

## KLUBBTRÄFFEN

Septembers klubbträff besöktes av ca 50 medlemmar, starten på hösten brukar vara lite seg. Kanske beror det låga antalet på att tidningen kom ut sent. Förhoppningsvis har ni fått den tidigare denna gång. Klubbträffen dominerades av många och "goa" allspelslåtar, där



Frida Andersson, utklädd till Ann, tillsammans med en något uppspelt ordförande

Oh boy var den mest uppskattade låten. Kvällens överraskning gjordes av programråds-Ann med en tolkning av Sjömanshustrun Frida Andersson, utklädd i en härlig kreation.

Öppen scen räddades av Pelle som tillsammans med Berney på bas spelade instrumentalt, samt Ukulele Ladies som trots reducerad styrka svängde loss ordentligt med ett par låtar.

Se nu till att fler anmäler sig till öppen scen denna gång. Vi uppskattar verkligen **ALLA!** som ställer upp.

## RAPPORT FRÅN DEN HEMLIGA RESAN

På lördagsmorgonen samlades ca 40 st förväntansfulla och ukuleleförsedda klubbmedlemmar vid bussen. Stämningen var glad och hög redan från början, och ukulelar hördes börja plinka lite här och var ganska snart. Efter en stund blev vi undfägnade med tilltugg och drink. Efter två timmars resa med chipsätande, drinkläppjande, och sång och spel, kom vi fram resans mål: Grundsund. Vi knallade iväg genom samhället och längst ut på östra bryggan och möttes där av välkomstkommittén, som spelade på dragspel och ukulele och sjöng. Välkomstdrink stod uppdukad. Vädret var strålande, vi sjöng och bara njöt. En sån kanonstart! Sedan tågade vi, anförda av Peter Jonsvik, upp till Folkets Hus, där vi blev anvisade var vi skulle bo.

Samling åter i Folkets Hus. Lunch serverades: goda hemlagade pajer. Därefter var det Workshops. Fyra alternativ fanns, - nybörjarkurs, - utvecklingskurs, - rockukulele och stämsång. Man kunde vara med på två stycken. Alla fyra var bara så bra, och vi var alla jätteinspirerade efteråt. Även Grundsundsbor som inte var medlemmar kunde också vara med. Det kom ett tiotal personer. De verkade ha haft mycket roligt, för de kom tillbaka till konserten på kvällen och deltog även i festen. Busschauffören t ex var med i nybörjarkursen, och sågs sedan på söndagen sitta i sin buss och träna ukulele.



*forts.*

På kvällen var det först konsert i Folkets Hus – en sån underbar lokal, tänk om vi haft den för våra klubbmöten! Ett - något deicimerat i antal men inte i kvaliteten - Ukuleleband framträdde, Eva Olivia och Imo gjorde två underbara sydamerikanska sånger, Tommie, Ukulele Ladies, Tre Glada Gubbar, Leymans – alla i högform och gjorde jättebra framträdanden. En gästartist hade vi minsann, Birgitta från Grundsund, som sjöng och spelade gitarr så bra, kompad av sin make, Anders som var grym både på fiol och bas. Peter kompad nog alla, med diverse instrument. Det var en riktig höjdarkonsert! Våra nya vänner från Grundsund var både imponerade och inspirerade. Nu skall det bli Ukulelekurser på Grundsund också.

Direkt efter konserten blev det middag. Christel hade lagat en urgod Fisksoppa. Mona E drog igång feststämningen direkt med sitt dragspel. Det åts och dracks och spelades och sjöngs, allt på en gång. Efter maten blev det öppet hus. Och det var nog lika bra som konserten. Då var det Bandet igen, Ladisarna, Eva, Christer med On a summer's day – ståpälsvarning! Birgitta beställdes upp på scen ett antal gånger och sjöng bl a visor av Arne i Bora. Stämsångsworkshopen visade upp vad de lärt sig tillsammans med utvecklingsgruppen och framförde Viva la Vida. Snyggt! Nybörjargruppen gjorde ett bejublat framträdande med Pottan. Öppet hus höll på hela kvällen och blandades med övriga medlemmars spel och sång. Sen blev det nattamat, utan att musiken stannade av.

Undrar just om vi inte alla hade lite kladdiga ukulelar med oss hem igen. Där borde finnas både chips, soppa och senap på strängarna. För ingen slutade egentligen spela, vad vi än gjorde.

Söndagen gick i återhämtningens tecken, frukost, guidad visning av Grundsund ur TV-serien Saltön-perspektiv, lunch och så lite sång och spel förstas, här och där. Klockan två vände vi hemåt med bussen igen. Rätt så trötta men väldigt belåtna och inspirerade.

**Tack för en riktig höjdarehelg alla ni som jobbat med detta!** / Margareta Svensson

B  
R  
Y  
G  
G  
A  
N  
I



G  
R  
U  
N  
D  
S  
U  
N  
D



### VILKEN TYP AV UKULELE HAR DU?

Det pratas ofta om vilken storlek man har på Ukulelen och hur den skall stämmas. Här kommer en uppställning med längden på de olika varianterna och rekommenderad stämning. 4:e sträng är den som är närmast näsan.

	Sopran 53 x 16	Concert 58,4 x 19,3	Tenor 66 x 22,86	Baritone 76,2 x 25,4
1:a sträng	A eller B	A	A	E eller A
2:a sträng	E eller F#	E	E	B eller E
3:e sträng	C eller D	C	C	G eller C
4:e sträng	G eller A	G	G hög eller låg	D eller G låg